



GIÁO XỨ THÁNH VINH SƠN LIÊM

2412-48th Street SE - Calgary, AB T2B 1M4
Phone / Fax: 403 262 1078

Linh Mục Chánh Xứ

J.B. Nguyễn Đức Vương 403 479 4638

Linh Mục Phó Xứ

Giuse Phạm Công Liêm 403 465 3101

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN - Ngày 6 Tháng 2, Năm 2022

BÍ TÍCH

Giải Tội

20 phút trước các Thánh Lễ

Rửa Tội Trẻ Em

3:30 PM thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối

Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ

Xức Dầu Bệnh Nhân

Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào

Trao Minh Thánh cho Bệnh Nhân

Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha

THÁNH LỄ

Thứ Hai - Thứ Sáu

11:00 AM; 6:00 PM

Thứ Bảy

9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ

4:30 PM; 6:00 PM

Chúa Nhật

9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM

Chầu Thánh Thể

Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng:

5:30 PM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Chủ Tịch

Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh . . . 587 889 7907

Phó Nội Vụ

Giuse Trần Thanh Hải. 403 608 0733

Phó Ngoại Vụ

Michael Nguyễn 403 615 9568

Thư Ký

Maria Vũ Thị Hồng 403 889 9872

Thư Ký Giáo Xứ

Maria Đặng Thị Mỹ Loan . . . 403 262 1078



Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm - Tết Nhâm Dần 2022

Bài đọc 1 Is 6,1-2a.3-8

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng châu. Các vị ấy đối đáp tung hô : “Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh ! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa !” Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển ; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. 5 Bấy giờ tôi thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất ! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh !” Một trong các thần Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán : “Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?” Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.”

Bài đọc 2 1 Cr 15,1-11

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ Tin Mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích.

Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là : Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.

Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu ; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.

Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy.

Tin Mừng Lc 5,1-11

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp : “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Ê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

LỊCH PHỤNG VỤ

06. CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN Is 6,1-2a.3-8 / 1Cr 15,1-11

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

H. Đức khiết tịnh đòi hỏi những gì?

T. Đức khiết tịnh đòi hỏi tập luyện tính tự chủ, tức là tập sống sự tự do của con người, hướng đến việc tự hiến bản thân. (GLHT,538)

CHIA SẺ

Để có đức khiết tịnh, chúng ta phải tập luyện tính tự chủ. Tự chủ là làm chủ bản thân, luôn giữ tư tưởng, lời nói và việc làm trong sáng. Tính tự chủ giúp khắc phục và điều khiển dục vọng của mình theo lý trí sáng suốt. Người tự chủ còn là người trầm tĩnh, tránh nói những lời vô ích; bình tĩnh vượt qua khó khăn nguy hiểm.

Để hướng đến việc tự hiến bản thân, người tự chủ phải làm chủ sự tự do mà Chúa đã ban. Được như vậy, chúng ta sẽ không bị ma quỷ, thế gian và xác thịt xiềng xích, trói buộc, khiến chúng ta phải làm nô lệ cho chúng. Khi ấy, chúng ta sẽ hoàn toàn tự do trong lựa chọn bậc sống; sẽ dễ dàng tự hiến toàn thân cho Chúa qua ơn gọi tu trì, hoặc muốn thành hôn với ai đó để sống hạnh phúc gia đình. Nghĩa là chúng ta có toàn quyền quyết định theo ý mình muốn, không bị hạn chế hay bị ai ngăn cản.

07. Thứ Hai. 1V 8,1-7.9-13 / Mc 6,53-56

08. Thứ Ba. 1V 8,22-23.27-30 / Mc 7,1-13

09. Thứ Tư. 1V 10,1-10 / Mc 7,14-23

10. Thứ Năm. Thánh Scholastica, Trinh Nữ - Lễ nhớ
1V 11,4-13 / Mc 7,24-30

11. Thứ Sáu. Đức Mẹ Lộ Đức (Tr)
1V 11,29-32;12,19 / Mc7,31-37
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân
12. Thứ Bảy. 1V 12,26-32;13,33-34 / Mc 8,1-10
- 13 13 X CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
Gr 17,5-8 / 1Cr 15,12.16-20. Lc 6, 17.20-26

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÁC PHIÊN CHÀU ĐẦU THÁNG 2/2022

- Chiều thứ Sáu, ngày 4/2/22 lúc 5:30 pm Hội Liên Minh Thánh Tâm Châu, 6:00 pm Thánh Lễ.
- Sáng thứ Bảy, ngày 5/2/22, lúc 9:00 am Huynh Đoàn Đa Minh Châu Minh Thánh Chúa bằng Kinh Nhật Tụng. Lúc 9:30 am Thánh Lễ, Hạp Nguyệt Hội.
- Chiều thứ Bảy, ngày 5/2/22. Lúc 4:00 Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Châu MTC. Lúc 4:30 pm Thánh lễ.
- Chiều thứ Bảy 5/2/22. Lúc 5:00 Cộng đoàn Châu MTC. 6:00 pm Thánh lễ.
- Sáng Chúa nhật 6/2/22. Lúc 8:30 Cộng Đoàn Châu MTC. Lúc 9:00 Thánh lễ.
- Sáng Chúa nhật 6/2/22. Lúc 10:30 Cộng đoàn Châu MTC. Lúc 11:00 am Thánh Lễ.
- Chiều Chúa nhật 6/2/22. Lúc 5:30 Cộng đoàn Châu MTC. Lúc 6:00 pm Thánh lễ.

Kính mời quý vị đi sớm, Châu Minh Thánh Chúa cầu nguyện cho Đại Địch sớm chấm dứt.

Tiền Thu Chúa Nhật 4 Thường Niên 30/1/2022

1.	Thánh lễ 4 giờ 30 chiều thứ Bảy	\$ 330.00
2.	Thánh lễ 6 giờ 00 chiều thứ Bảy	\$ 625.00.
3.	Thánh lễ 9 giờ sáng Chúa nhật	\$ 1,925.00
4.	Thánh lễ 11 giờ sáng Chúa nhật	\$ 1,805.00
5.	Thánh lễ 6 giờ chiều Chúa nhật	\$ 1,830.00

CỘNG CÁC LỄ \$ 6,515.00

Quỹ Xây Dựng	\$ 2,010.00
Quảng cáo St Lawn Care Don'n Fence	\$ 450.00
Quảng cáo H.T Groceries #109	\$ 450.00

TỔNG CỘNG \$ 9,425.00.

TỔNG SỐ TIỀN THU THÁNG 1/2022

THU LẦN THỨ NHẤT

1.	Chúa nhật 2/1/22	\$14,980.00
2.	Chúa nhật 8/1/22	\$ 4,715.00
3.	Chúa nhật 16/1/22	\$ 7,610.00.
4.	Chúa nhật 23/1/22	\$ 6,240.00
5.	Chúa nhật 30/1/22	\$ 6,515.00

TỔNG CỘNG \$40,060.00

QUỸ XÂY DỰNG

6.	Chúa nhật 2/1/22	\$4,075.00
7.	Chúa nhật 8/1/22	\$1,695.00
8.	Chúa nhật 16/1/22	\$ 865.00
9.	Chúa nhật 23/1/22	\$2,570.00
10.	Chúa nhật 30/1/22	\$2,010.00

TỔNG CỘNG \$11,215.00

Ý LỄ THÁNG 1/2022 CHÚNG CON NHẬN ĐƯỢC TỔNG CỘNG 689 Ý LỄ.

- Hai Cha 20 ý lễ.
 - Gửi đến Cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng địa phận Mỹ Tho 100 ý lễ.
 - Gửi Cha Minh Tổng quản lý Phụ Tỉnh Đa Minh 569 ý lễ.
- Chúng con xin chân thành tri ân đến tất cả quý ông bà và anh chị em đã tin cậy gửi các ý lễ để chúng con dâng và sau đó chúng con chuyển đến nhờ các Cha khác dâng lễ lại cho quý vị.

NHỮNG ĐÓNG GÓP TRÊN \$50 CN 30/1/2021

362	Ô. B Trần Phát & Loan	\$1,020.00
109	A. C Lê Hùng Vy & Tuyết	\$600.00
26	A.C Đặng Hậu & Quỳnh	\$500.00
215	Ô.B Nguyễn Phong & Oanh	\$500.00
122	A. C Nguyễn Anh & Nga	\$200.00
277	Ô. B Phạm Châu & Sâm	\$200.00
206	A. C Nguyễn Nhi & Nga	\$170.00
697	A. C Ninh Phi & Nhung	\$160.00
45	A. C Đinh Hoà & Thu	\$150.00
113	A.C Nguyễn Lý & Felix	\$125.00
33	Ô. C Đặng Phan & Tàn	\$100.00
74	A. C Hoàng Duyên & John	\$100.00
112	Cô Mai Thị Các	\$100.00
179	A. C Nguyễn Khoa & Đào	\$100.00

207	A. C Tổng Phương & Hà	\$100.00
216	Ô. C ó Nguyễn Quang Thanh	\$100.00
230	\$100.00	
276	Bà Phạm Cây	\$100.00
278	A. C Phạm Độ & Bích Liên	\$100.00
280	Ô. B Phạm Giao & Ngọc	\$100.00
379	A. C Trịnh Hào & Thom	\$100.00
430	Cụ Bà Trần Bạch Yến	\$100.00
693	A. C Nguyễn Thanh Hải	\$100.00
261	A. C Nguyễn Hương & Tùng	\$80.00
42	A. C Đỗ Minh & Nga	\$60.00
133	A. C Nguyễn Sơn & Nga	\$60.00
318	A. C Phan Thạch & Trâm	\$60.00
36	A. C Đinh Hiệp & Oanh	\$50.00
111	Ô. B Mạch Hiền & Huệ	\$50.00
121	Ô. B Nguyễn Ánh & Thủy	\$50.00
172	A. C Nguyễn Hùng & Nhung	\$50.00
195	Cụ Bà Nguyễn Thị Mến	\$50.00
202	A. C Nguyễn Nhân & Tâm	\$50.00
282	A. C Phạm Hải & Thủy	\$50.00
321	Ô. B Phạm Tuy & Nhung	\$50.00
356	Chị Trần Lan	\$50.00
441	A. C Phạm Thoại & Thủy	\$50.00
456	A. C Đoàn Bình & Hương	\$50.00
495	A. C Võ Quý & Uyên	\$50.00
557	Chị Nguyễn Thị Hoàng Yến	\$50.00
696	A. C Trần Cương & Thu	\$50.00

DANH SÁCH NGƯỜI QUA ĐỜI THÁNG 2

Quý Cha sẽ dâng lễ 6 giờ chiều mỗi ngày theo ngày mất của từng người trong giáo xứ. Kính mời quý gia đình có những người thân trong danh sách này, bớt chút thời gian đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ. Nếu trong danh sách bị thiếu hay có sai sót xin cho quý cha biết để sửa chữa ngay. Kính báo.

1. Bà Anna Sau Yin 74 tuổi. Mất ngày 01/02/2002. Dâng lễ chiều thứ Ba ngày 01/02/22.
2. Chị Maria Đào Thị Lan Thanh 69 tuổi. Mất ngày 03/02/2014. Dâng lễ chiều thứ Năm ngày 03/02/22.
3. Anh Đa Minh Lê Mạnh Hùng 47. Mất ngày 04/02/2018. Dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 04/02/22.
4. Ông Phanxico Xavier Phan Văn Công 79 tuổi. Mất ngày 05/02/2001. Dâng lễ chiều thứ Bảy ngày 05/02/22.
5. Bà Anne - Marie Phan Trung Hòa 85 tuổi. Mất ngày 05/02/2017. Dâng lễ chiều thứ Bảy ngày 05/02/22.

6. Anh Gioan Baotixita Trần Văn Vân 57 tuổi. Mất ngày 06/02/2014. Dâng lễ chiều Chúa nhật ngày 06/02/22.
7. Bà Maria Huỳnh Thi 85. Mất ngày 10/02/2001. Dâng lễ chiều thứ Năm ngày 10/02/22.
8. Chị Maria Trần Phương Kimberly 48 tuổi. Mất ngày 11/02/2009. Dâng lễ chiều thứ Sáu ngày 11/02/21
9. Anh Đa Minh Nguyễn Thanh Tùng 52 tuổi. Mất ngày 15/02/2013. Dâng lễ chiều thứ Ba ngày 15/02/22.
10. Chị Maria Nguyễn Lisa 57 tuổi. Mất ngày 17/02/2017. Dâng lễ chiều thứ Năm ngày 17/02/22.
11. Anh Giuse Hoàng Trọng Khuê 63 tuổi. Mất ngày 17/02/2020. Dâng lễ chiều thứ Năm ngày 17/2/22
12. Anh Phê Rô Nguyễn Quang Huy 36 tuổi. Mất ngày 21/02/2002. Dâng lễ chiều thứ Hai 21/2/22.
13. Anh Giuse Nguyễn Khắc Lương 69 tuổi. Mất ngày 22/02/2011. Dâng lễ chiều thứ Ba ngày 22/02/21.
14. Bà Maria Nguyễn Thị Hạnh 90 tuổi. Mất ngày 22/02/2000. Dâng lễ chiều thứ Hai ngày 22/02/22.
15. Anh Giuse Trần Văn Đăng 45 tuổi. Mất ngày 25/02/2002. Dâng lễ chiều thứ Sáu ngày 25/02/22.
16. Bà Cố Catarina Lại Thị Mầu 75 tuổi. Mất ngày 27/02/2014. Dâng lễ chiều Chúa nhật 27/02/22.
17. Chị Maria Nguyễn Thị Ánh 62 tuổi. Mất ngày 28/02/2011. Dâng lễ chiều thứ Hai ngày 28/02/21.

GIÊ-SU MARIA GIUSE CON YÊU MẾN,
XIN CỨU RỜI CÁC LINH HỒN

Giải Đáp:
Đón Nhân Tự Nhiên
Và Đón Nhân Bí Tích
Phép chuẩn và phép giao

Hỏi:

Thưa cha, đối với người có đạo Công giáo thì hôn nhân là một bí tích vì thế có tính bất khả phân ly. Còn

với những người lương thì hôn nhân có bị ràng buộc gì không và khi họ đã li dị họ có thể kết hôn với người Công giáo không ?

Con nhận thấy có nhiều người ngoại giáo bỏ vợ (hoặc chồng) rồi theo đạo lại được phép lập gia đình với người Công Giáo như vậy người ta có thể trách đạo mình là phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Xin cha cho biết ý kiến? Cám ơn cha!

(Phuong Thanh – Hóc Môn)

Trả lời:

Chị Thanh thân mến,

Hôn nhân là một định chế lâu đời nhất có từ khi con người biết kết ước với nhau để cùng nhau chung sống thành một cộng đồng. Vì thế mà hôn nhân không chỉ tồn tại hay có giá trị từ khi có Kitô giáo mà theo Kinh Thánh, đã có từ thuở Thiên Chúa tạo dựng con người. Như vậy hôn nhân là việc Thiên Chúa liên kết hai người nam và nữ để họ nên vợ nên chồng. Chúa Giêsu cũng đã tái khẳng định điều này khi tuyên bố: Thuở ban đầu Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ... Vì thế người ta sẽ lia bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt... Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly (Mt 19,5-6). Điều Chúa Giêsu nói không chỉ dành cho hôn nhân Công giáo mà cho tất cả mọi cuộc hôn nhân. Như vậy tất cả các cuộc hôn nhân dù là hôn nhân ngoại giáo cũng đều mang những đặc tính chính yếu là đơn nhất tức là một vợ một chồng và bất khả phân ly như Công đồng Tridentinô đã định tín: “Mọi hôn nhân hợp pháp do luật tự nhiên và thiên định đều vĩnh viễn và bất khả phân ly”. Tức là hôn nhân của những người lương nếu không có ngăn trở theo luật tự nhiên và thiên luật thì được coi là thành sự.

Giáo luật mới đã trình bày ở Điều 1056:

Những đặc tính chính yếu của hôn nhân là sự đơn nhất và bất khả phân ly...

Điều Giáo luật này còn thêm:

...những đặc tính này có sự bền vững đặc biệt trong hôn nhân Kitô giáo vì có tính cách bí tích.

Như vậy, những đặc tính mà ta vừa nói trong hôn nhân Kitô giáo được củng cố bền vững nhờ tính bí tích chứ không phải là đặc tính riêng của hôn nhân Công giáo và các cuộc hôn nhân khác dù là hôn nhân tự nhiên cũng bị ràng buộc bởi những đặc tính đơn nhất và bất khả phân ly nên người ta không có quyền tự do ly hôn hoặc tự do quan hệ ngoài hôn nhân.

Thiết tưởng cũng phải lưu ý thêm rằng hôn nhân ngoài Kitô giáo dù không phải là bí tích cũng mang tính thánh thiêng vì đã được Thiên Chúa chúc lành từ ban đầu (St 1,28). Những hôn nhân này được gọi là hôn nhân tự nhiên.

Một người ngoại giáo dù đã ly dị về mặt dân sự thì đây ràng buộc hôn nhân tự nhiên vẫn tồn tại nên không thể kết hôn thành sự với người Công giáo được.

Khi người ngoại trở lại đạo thì Thánh Phaolô cũng như Giáo Hội không khuyên họ bỏ vợ hay bỏ chồng mà phải tiếp tục chung sống với người bạn đời sau khi rửa tội và giúp người này nhận biết Chúa nếu người này không muốn bỏ họ.

“Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau! Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng? Hay anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu được vợ” (1Cr 7,16).

Nếu chủ tâm ly dị người bạn đời để tái hôn, người tân tòng cố tình vi phạm lệnh của Chúa và không được tái hôn trong Giáo Hội. Người Công giáo nào cố tình làm phân rẽ đôi vợ chồng này, là phạm tội phá hoại gia cang người khác và cố tình vi phạm lệnh của Chúa.

Còn trường hợp bên không rửa tội tự ý chia tay thì theo Thánh Phaolô, người tân tòng sẽ không bị ràng buộc nữa và nếu người tân tòng không thể sống độc thân được họ có thể xin đặc ân Thánh Phaolô để tái kết hôn nhưng cần có những điều kiện để có thể hưởng đặc ân này. Đây là một đặc ân phải xin và nếu đủ điều kiện mới được ban chứ không phải là quyền tái hôn của người tân tòng.

– Để người tân tòng được hưởng đặc ân Thánh Phaolô thì việc người bạn đời ngoại đạo tự ý chia tay là yếu tố quyết định, bắt buộc phải có, (x. Giáo luật 1143). Người không chịu Phép Rửa Tội được kể là chia tay nếu không muốn sống chung với người tân tòng hay không muốn sống chung hòa thuận mà không xúc phạm đến Đấng Tạo Hóa.

– Điều kiện tiếp theo là chất vấn người không chịu Phép Rửa Tội để biết:

1/ Người này có muốn được rửa tội hay không;

2/ Người này có muốn tiếp tục chung sống hòa thuận mà không xúc phạm đến Thiên Chúa không (x. Giáo luật 1144);

Nếu người ngoại giáo trả lời đồng ý một trong hai câu hỏi trên thì đặc ân Thánh Phaolô không thể được ban cấp và người tân tòng không thể tái hôn.

Qua những điều trình bày ở trên chị cũng đã nhận thấy rằng việc người ngoại bỏ vợ hay chồng rồi theo đạo để kết hôn với người Công giáo không phải là điều được Giáo Hội chấp nhận mà chỉ trong những trường hợp đã

chia tay dứt khoát không còn cứu vãn được thì mới ban đặc ân này vì lợi ích đức tin của người tân tòng.

Có lẽ vì không thật sự biết rõ những trường hợp người tân tòng được tái hôn nên đã có những ngộ nhận như thắc mắc chị đã nêu lên.

Hỏi:

(1) Phép Chuẩn là gì? (2) Phép Giao là gì? (3) Các quy định về hôn phối có giống nhau ở mọi nơi không? (4) Hai người chưa kết hôn, nhưng lỡ có con, họ không sống chung, và sau thời gian tìm hiểu họ kết hôn. Họ có được có Thánh lễ Hôn Phối như những người chưa có con không? (5) Nếu một trong hai người học đạo để trở thành người Công giáo, thì có gì khác hơn không?

Trả lời:

Những thắc mắc của con về hôn nhân là những thắc mắc của nhiều người có lẽ là do những từ ngữ không được giải thích rõ ràng, hoặc vì người sử dụng không biết chính xác nội dung nên đôi khi có những cách hiểu khác nhau. Nay xin giải thích từng điểm một.

1. Phép Chuẩn là gì? Phép chuẩn hay miễn chuẩn là sự nói lỏng một luật thuần túy Giáo Hội trong một trường hợp đặc biệt, được ban do những người có thẩm quyền trong Giáo Hội (x. Giáo Luật điều 85). Như vậy có nghĩa rằng nếu có một luật buộc do Giáo Hội ban hành mà luật ấy trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó trở nên nặng nề cho tín hữu thì có thể xin miễn chuẩn với những người có thẩm quyền như đức giám mục giáo phận, cha tổng đại diện...

Trong hôn nhân có nhiều trường hợp cần miễn chuẩn như khác đạo, chưa đủ tuổi kết hôn, họ máu hàng ngang bậc 3 và 4, lời khấn trọn đời, họ kết bạn..., miễn chuẩn thể thức Giáo Luật.

Những ngăn trở theo luật Chúa hoặc luật tự nhiên thì không chuẩn được thí dụ như bất lực, họ máu hàng dọc...

Vậy phép chuẩn là việc thẩm quyền của Giáo Hội cho phép trong trường hợp đặc biệt khỏi phải tuân giữ các điều luật buộc.

Thí dụ như hai bên kết hôn mà một bên có đạo còn bên kia chưa rửa tội hôn nhân sẽ không thành theo Giáo Luật điều 1086 §1: Hôn nhân giữa một người đã được rửa tội trong Giáo Hội Công giáo hoặc đã được nhận vào Giáo Hội ấy với một người không được rửa tội thì bất thành.

Nếu xin được phép chuẩn khác đạo thì họ sẽ kết hôn thành sự nghĩa là nên vợ chồng thật sự trước mặt Chúa và Giáo Hội. Có phép chuẩn rồi thì hai người mới tiến hành nghi thức kết hôn.

Xưa nay người ta vẫn dùng từ phép chuẩn để nói về phép chuẩn khác đạo nên lầm tưởng phép chuẩn là hôn phối chứ thực ra phép chuẩn chỉ là sự miễn chuẩn để có thể kết hôn thành sự. Sau đó họ phải cử hành Nghi thức Hôn Phối như đã được quy định. Vậy phép chuẩn không phải là phép hôn phối.

2. Phép giao là gì? Đó là nghi thức cử hành hôn phối ngoài Thánh lễ. Nếu nghi thức được cử hành trong Thánh lễ Hôn Phối người ta gọi là phép cưới hay lễ cưới. Đây chỉ là cách phân biệt của người Việt Nam thôi chứ nước ngoài không phân biệt phép giao hay phép cưới.

Kết hôn ngoài Thánh lễ thường xảy ra khi hôn nhân được tiến hành cho hai người đã lớn tuổi hoặc họ tái hôn khi người phối ngẫu đã qua đời để tránh sự dị nghị hay cho đôi hôn nhân khác đạo mà có một bên không rửa tội.

3. Các quy định về hôn phối trong Giáo Hội thì có những điều giống nhau như về các ngăn trở, về sự ưng thuận và thể thức Giáo Luật. Tuy nhiên, cũng có những điều dành riêng cho quyết định thích nghi của Hội đồng Giám mục như được nói đến trong sách Nghi Thức Cử Hành Hôn Nhân từ số 39 đến 44. Ngoài ra, còn có những quy định riêng của các giáo phận liên quan đến việc ban phép chuẩn khác đạo, hôn phối với người nước ngoài...

4. Việc hai người chưa kết hôn mà đã có con và sau đó họ muốn tiến hành hôn phối thì bình thường vẫn có thể có Thánh lễ không có gì ngăn trở. Tuy nhiên, việc sống chung của họ nếu gây gương xấu cho mọi người thì quyết định cử hành lễ cưới công khai còn tùy thuộc cha xứ hoặc quy định riêng của mỗi giáo phận.

5. Hôn phối của một người Công giáo và một người không rửa tội thường cử hành ngoài Thánh lễ, dù được cử hành trong nhà thờ thì hôn nhân của họ vẫn là hôn nhân tự nhiên. Còn nếu người chưa rửa tội học đạo để trở thành người Công giáo thì hôn phối của họ được Chúa Giêsu nâng lên hàng bí tích (x. Giáo Luật 1055 §1) và những đặc tính chính yếu là đơn nhất và bất khả phân ly có một sự bền vững đặc biệt (x. Giáo Luật 1056).

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT